

Puzzelen met de Bosatlassen van Nederland

De afgelopen jaren zijn er veel thematische Bosatlassen van Nederland uitgebracht. Het is interessant om door die verschillende atlassen heen te bladeren en nieuwe dingen te leren.

ROTTERDAM VOOR EN NA DE OORLOG

Het bombardement van 14 mei 1940 richt in dit gebied grote verwoestingen aan. De wederopbouw na de oorlog is daardoor bijna nergens zo goed zichtbaar als in Rotterdam. De verschillen tussen vroeger en nu zijn dan ook immens, zoals ook op de kaarten te zien is. Wat hier niet zichtbaar is, en wat je eigenlijk ter plekke zou moeten bekijken, is de indrukwekkende skyline die de Rotterdammers de laatste decennia hebben weten te realiseren.

- 1 Haven uit 1930 die nu verdwenen is, net als de vis waarnaar hij genoemd is.
- 2 Sinds 1996 broertje van de Willemsbrug, verbinding van het centrum van Rotterdam met de nieuwe zuidelijke wijken. Bijnaam: 'De Zwaan'.
- 3 Populaire naam voor de spoorbrug in de Koningshaven. Nu rijksmonument.

- 4 Bedrijf dat nu gevestigd is in het oude directiegebouw van de Holland-Amerika Lijn.
- 5 Nieuw en dynamisch woon- en uitgaansgebied rond oude, in onbruik geraakte haventerreinen zoals de Rijnhaven en Spoorweghaven.
- 6 Vervanging van de veerverbinding van de Parkheuvel naar de zuidoever. Oudste afgezonken tunnel van Nederland, geopend in 1942.
- 7 Tegenwoordig wordt de Boompjeskade in de zomer omgetoverd tot Stadsstrand. Welk watervermaak was er voor de oorlog?

Als alle vragen juist zijn ingevuld, lees je hier de naam van de beeldhouwer van De verwoeste stad, icoon van het door de oorlog gehavende Rotterdam.



De oplossing:



De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog – blz. 38

